

Brief van Opa Willem Bos
aan Nijke en Cornelis Bos - Dordrecht

Onleebildt zijl 1 Junne 1846

Geacht Meene,

Nederland, een gebuige in Nederland, over alle
vaderland; gelegen; in de gemeente steenwijker wold
nabij Vlotzyl, werd Andries Jacobs Bos geboren, in den
jare 1816 de datum is mij niet bekend, daar ik reeds op
11jarige leeftijd mijn vader verloor, dat was in het jaer 1830
en is toen te Finckum begraven, Oech het gaat
over de belevenissen van Andries Bos ja die op zijn 9 jarig
leeftijd met zijn ouders 3 broers en twee zusters, dus in
1828 alzo met 2 re achten op een voertje hooft dat
een boe in een winter kon opvretten, van uit Nederland
weg gedreven weil de dyken de dijken die dienden als een
weren, zich toen op verschillende plaatsen lieten vorse
en alzo roovel in overijzel als ook in Friesland het die
water een vrije loop had over onze roo laag gelegen landen
doe zijn de dan gedreven van Nederland naar de overijzelen
wetting op dat hoopje voor en vader heeft wel eens ver
teld dat de afgestoken kant altijd naar achteren bleef staan
en dat de viskeren en tubben hun voorin stonden want
we waren natuurlijk veel vlijger en die gingen hal over kop
de zijn dan toch echter behouden tot de wetting gedreven
en zijn toen in quomen door ten Heuwe, d.i. de beemte huygen
pooert van Steenwijck op Amsterdam, wel aardig hi dat
de net met zijn achten waren, dat was nuoch immer ook
alzo tot en zij dan ook behouden voer dit oud naam - leven
in de arb. ten Heuvel