

De aanleiding tot het samenstellen van dit familieboek is een brief van Opa Willem Bos uit 1946 vanuit Oude Bildtzijsl.

Ik had hem gevraagd of er misschien bijzonderheden waren over de jeugd van mijn vader Andries, die in augustus 25 jaar getrouwd zou zijn.

Hij schreef een lange brief terug, waarin hij allereerst een gebeurtenis vertelt uit 1825.

Er vond in dat jaar een grote overstromingsramp plaats die een groot gedeelte van Noord Nederland overspoelde. Er waren verschillende dijkdoorbraken aan de Zuiderzee. De feiten die hij beschreef over de redding van zijn vader (9 jaar oud) en diens familie, zouden ook eens in verhaalvorm in een krant zijn verschenen.

Na het overlijden van mijn vader zijn er enkele oude familiefoto's in mijn bezit gekomen.

Dit alles gaf Wiepko en mij een stimulans om op onderzoek uit te gaan.

In Steenwijk vonden wij de verhalenreeks, die in 1925 door H. van Dalfsen is gepubliceerd. Zijn bron hiervoor was een Beschrijving van Overijssels Watersnood in Februari 1825, uitgegeven door een lid van G.S. van de Provincie Overijssel. Ook over Friesland werd een dergelijk boek geschreven.

Via het documentatiecentrum in Den Haag hebben wij dit boek gevonden.

Ook hierin staat de historie van de familie Bos uit 't Nederland vermeld. (Zie fotokopieën)

Wij zijn toen een paar maal in de omgeving van 't gehucht Nederland geweest en wilden graag weten hoe en wat er geworden is van deze streek.

Vroeger werd hier veel turf afgegraven.

Nu is het een natuurgebied, de Weerribben, waar veel riet wordt gewonnen.

Er zijn nog oude archieven in de kerk van Blokzijsl, die wij mochten inzien.

In 't Rijksarchief te Zwolle zijn deze ook te bekijken op fotokopie. We zijn dus daar beland en hebben er veel tijd besteed aan het nazoeken van doop-, trouw- en overlijdensgegevens in de boeken van Blokzijsl, Steenwijkerwold en Oldemarkt.

Ook door gesprekken met familieleden konden we veel achterhalen, lieten foto's kopieëren of kregen een levensbeschrijving.

We hebben alles gerangschikt en hopen dat het een overzichtelijk geheel is geworden.

Hendrika T. Bos
Wiepko T. Haan

Beuningen, augustus 1988.